

Via den 16 maj

[maj 1920 kommer familjen till Via — juli 1923 dör modern Anna]

Älskade syster¹⁾

Du skall ha så mycket tack för brevet, vet du att jag har varit duktig nog förut i eftermiddag och skrivit till både Sven²⁾ och Karl³⁾ och du väntar väl även på att få höra hur vi har det här hemma. Du visste inte att Sven är bort flyttad han har inte skrivit till dig, han tog sig sommarjobb hos en Hallsbergs bonde flytta dit den 5 maj och skall vara kvar till hösten, vi har haft ett brev från honom det var nog mycket arbete och litet folk på gården, men bra med maten än så länge men husrummet var vist som sämst med han bodde i en brygghuskammare med alla landes tidningar klistrade på väggarna men han hade snygga sängkläder i sängen vilket var en stor sak han fick ju en fin lön 1000 kr och allt fritt men han kan nog också kanske komma att få slita för den. Kommer du hem till midsommar som du trodde då du var hemma sist. Ja kära du det är mycket ledsamt här sen du var hemma sist då visste i ? om, vi har nu far⁴⁾ i sängen, han var till doktorn dagen förut innan Sven reste iväg, doktorn sade honom då att det var fel i bröstet, men han har varit ute i torken och arbetat tills i onsdags eftermiddag då måste han lägga sig, och i dag har doktorn varit här, far hostar men värst om nätterna så han har inte kunnat fått någon ro eller vila, den vänstra lungan är angripen, men det är ju nyss börjat så han ville ha honom att komma in på ett sanatorium, och far får ju göra som han vill i den saken, men jag tror att det bleve allt för svårt för honom att ligga sjuk borta, och kanske kan vi hjälpa honom hemma, och han får nog då mer upp?ning än han finge om han komme bort, aldrig kunde en väl tro att far skulle behöva gå igenom den här sjukdommen då han inte har haft den förut då han var yngre men vi vill ju hoppas att han kommer upp igen till oss då det en gång blir sommar och varmt, men det ser ut som det inte skulle kunna bli sommar det rägnar och är grått i luften nästan för var dag. Nu är det kvällen och jag skall sluta för i kväll kanke kommer jag åter i morgon God natt med dig

Far o mor⁵⁾ helsar, Far säger att han skall gå upp nu

Brevet skrivet av Ellen Eriksson * 1892-1949

* Syskon

¹⁾ Emma Eriksson * 1894-1934

²⁾ Sven Eriksson * 1897-1976

³⁾ Karl Pettersson 1887-1983. Gift med Emma.

⁴⁾ Anders Eriksson 1860-1925. Gift med Anna. Syskonens far.

⁵⁾ Anna Andersdotter 1861-1923. Mor till syskonen.